

Scene: Kørekort (Fra ROTTWEILER, af Pia Marcussen, OPGANG2 TURNÉTEATER)

Det er en søndag i april. På bordet står en vase med forårsblomster. Søndag er Lullus yndlingsdag, for om søndagen er de alle fem samlet, og lige nu sidder de omkring bordet og spiser. Og Baloo, han ligger under bordet og venter på en godbid.

Lullu kigger på sin ældste bror. Lange skovler mad ind med sine store hænder, og fortæller om sin næste boksekamp.

Hun kigger på far, der taler om dengang han selv var ung og gik til boksning og brækkede næsen på sin bedste ven.

Lullu kigger på Krølle, som ryster på hovedet: "Jeg ikke fatter, hvordan man kan dyrke en sport, hvor man kan risikere at få smadret sit ansigt, så man ligner en abe."

Lullu kigger på sin mor, der ikke siger noget. Og hun skal lige til at spørge hende, hvad hun tænker på, da mor ser op og siger:

"Jeg vil have kørekort! Og jeg starter i morgen!"

Tavshed!

"Kørekort! Lange er den første, der siger noget. "Jeg er ikke sikker på jeg tør køre med dig som chauffør."

"Det tør jeg heller ikke mor!" griner krølle og Lange griner med.

"I skal vise jeres mor respekt!" Far læner sig ind over bordet og tysser på dem: "For jeres mor er verdens modigste kvinde."

Men drengene griner endnu højere og siger, at hvis de tør køre med hende, så vil de være verdens modigste sønner, og nu griner far også og siger: "Mor får alligevel aldrig det kørekort, for hun kan hverken kende forskel på højre eller venstre."

Lullu ser, hvordan mor rejser sig op, tager sin tallerken og går ud i køkkenet. Lullu tar sin tallerken og følger efter. Mor smiler, men Lullu ved godt, at mor er ked af det. Hun kan mærke det.

Hun får en idé. Hun løber ind til de andre. "Far, hvor er din telefon?" Far rækker hende sin telefon: "Koden er..", "Jajaja!" Lullu ved godt hvad koden er, det er ikke første gang hun bruger fars telefon, og hun finder hurtigt sin yndlingsang.

"Hey Krølle, kan du ikke sætte den til højtaleren?
Hvor er Baloo? Kom her! I skal alle sætte jer ned, også dig mor.
Krølle er du klar til at starte musikken?"

Okay! Så er vi klar. Mor, far, Lange, Krølle!
Ærede publikum! Nu skal I se Baloo og mig lave en dans. Den hedder Happy!"

Dans – Happy!

Og mens Lullu danser med Baloo, ser hun far, og mor, klappe i takt til musikken. Yes, mor smiler igen.

Krølle tager sin mobil frem, og filmer, mens han danser med.
Lange rejser sig også op. *Lange danser*. Baloo løber rundt mellem benene på dem.
Lange tager fat i Lullu, løfter hende og drejer hende rundt og rundt og rundt. Hun elsker når han gør det.
Det er sådan, de skal ha' det hver eneste dag.
Glade. Sammen. For altid.