

Nettopigen på Arbejde

(slår varer ind) Bib! Bib! Bib!.....

Nu sidder hun ved kassen i Netto og smiler:

- 358. Vil du have kvitteringen med?

Hun har fået en mørkeblå T-shirt på. Med gult logo.

- Ha' en god dag!

Butikschefen holder øje med hende.

Bib! Bib!

Hun retter ryggen.

Bib! Bib!

Han holder øje med hende.

Hun ser kunden i øjnene.

Han holder øje med hende.

Hun smiler.

Det bliver 16.50 . Vil du have kvitteringen med? Ha' en god dag!

Det er vigtigt at smile til kunderne.

Det er faktisk svært at smile, så det ser ægte ud.

Det er ikke kun munden, man skal bruge. Øjnene skal også være med.

Hvis det kun er munden, der smiler, ligner man et rovdyr.

Og nu kommer en ung dreng ind og kigger sig lidt omkring

Lasse Der er hun jo!

Han tager en pakke tyggegummi og lægger den på båndet.

Lasse Hej!

Nettopigen *Hej! (slår vare ind) Bib!*

Lasse *Det er godt nok en awesome Netto I har her!*

Nettopigen *9.95. Kvittering med?*

Lasse *Nej tak, men jeg vil gerne ha dit nummer?*

Nettopigen *Mit nummer?*

Lasse *Ja. Dit telefonnummer.*

Nettopigen *Nej. Jeg kender dig ikke.*

Lasse *Det kan du komme til.*

Nettopigen *Du er ikke lige min type. Ha' en god dag!*

Lasse *Hvordan er din type?*

Nettopigen *Gider du ikke lige lade mig passe mit arbejde!*

Lasse *Er det min tøjstil?*

Nettopigen *Stop med det der.*

Lasse *Mit hår? Jeg er klar på en ny frisure.*

Nettopigen *9.95.*

Lasse *Okay! (Betalder med kort.) Så er der kun nittentusinde-nihundrede-oghalvfems tilbage på min konto. Der er..19990.. Det er godt nok mange penge, hva? Det kan man godt nok få meget tøj for. Er der nogle særlige mærker, du kan li? Eller farver? Du er garanteret til rød. Det er faktisk også min yndlingsfarve. Jeg stikker lige ned og brænder kortet af, og så ses vi nede ved åen. - Nede ved åen...*

Han blinker. *OMG!* Og vinker. *OMG!* Og sender hende et luftkys på vej ud. *OMG!* Chefen står henne ved hylden med kiks og holder øje med hende.

Omg! Han tror, hun flirter med kunderne. Om lidt vil han komme herhen! Han vil komme helt hen til kassen... Og så vil han bøje sig ind over hende og se hende i øjnene , og sige:

Den unge far *Hvad er prisen på den her Nutella?*

Nettopigen *Hvad?*

Den unge far *Jeg spør...Hvad er prisen på den her Nutella?*

Det er jo ham... det er jo ham det stod og råbte den lille fugl ned i hovedet!

Den unge far *Ligemeget... bare kør den ind ...*

Han ser ellers ikke ikke ond ud. Måske har han selv fået skæld ud, da han var lille. Én der har stået og råbt ham ind i hovedet. Der er jo ikke nogle mennesker der bare er onde. Det er noget man blir, når man ikke ved hvad man ellers skal gøre...

Den unge far *Hallo*

Han har smukke øjne. Mørke... Sådan lidt ulykkelige.

Den unge far *Hallo?*

Nettopigen *Hvad?*

Den unge far *Må jeg godt betale for min vare?*

Nettopigen *Eh...Ja! Selvfølgelig. Det bliver 89.95. Kvittering med?*

(Han ryster på hovedet)

Nettopigen *Ha' en god dag!*

Den unge far *Hvad sagde du?*

Nettopigen *Jeg sagde: Ha' en god dag.*

Den unge far *Mener du det?*

Nettopigen Ehh...

Den unge far Eller er det bare noget, du siger, for hvis det bare er noget du siger, så synes jeg ærligt talt, du skulle tørre det dumme smil af dit fjæs og holde din kæft!

(Han går ud af butikken – hun sidder som forstenet tilbage)

Butikschefen Hallo frøken! Kunderne står i kø, og du sidder bare og glaner. Tror du pengene kommer dryssende fra himlen!?! Det her er en arbejdsplads. Nej, her skal der arbejdes. Her er der ingen kære mormor...

Nettopigen Hold din kæft!

Butikschefen Hvad sagde du?

Nettopigen Jeg sagde hold din kæft!!!

*Butikschefen Så er det godt unge dame!
(Chefen griber fat i hendes ene arm en vagt griber fat i den anden, de slæber hende hele vejen ned gennem butikken og helt hen til personaleudgangen)*

Nettopigen Slip mig! Jeg skal have min løn! Jeg skal have mine penge!

